

De Nanny van deze maand is **Annoeska!**

Had ik mezelf ook gezien als nanny toen ik op school studeerde om de kinderopvang in te gaan?

Het antwoord daarop is *nee*.

Ik zag voor me dat ik op een kinderdagverblijf zou gaan werken in een groep van 0 – 4. Dat leek mij de meest ideale baan. Ik had er zelfs niet eerder over nagedacht dat het tot de mogelijkheden behoorde.

Ik heb tijdens mijn studie stage gelopen op een basisschool in groep 5/6, dit vond ik leuk, maar was eker niet mijn droombaan.

De tweede stage, was op een groep met kinderen van 0-4 jaar. Dit was het helemaal voor mij.

"Ik had nooit gedacht dat ik zou kunnen werken op een BSO"

Het jaar daarop kwam er een stageplek vrij bij de BSO . Ik had nooit gedacht dat ik dit werk zou kunnen, maar eenmaal aan de slag bleek al snel dat ook de oudere kinderen erg leuk waren om mee te werken.

Toen ik klaar was met school heb ik ook nog een tijdje als invaller gewerkt op de bso en het kinderdagverblijf. Ik vond het ontzettend leuk, maar helaas ging het niet goed met het bedrijf en was er al snel niet genoeg werk meer voor mij. Ik zocht me driemaal in de rondte maar ik vond geen werk op een kinderdagverblijf.

Toen kwam ik in contact met iemand die me vroeg waarom ik niet als gastouder of nanny aan de slag ging, want daar was veel vraag naar. Ik zei dat ik het niet wist maar er eens over na zou denken.

Zo kwam het dat ik een afspraak maakte bij een gastouderbureau, dat zowel bij de gastouder thuis als bij het vraaggezin in huis (nanny) bemiddelde.

Al snel kwam ik in een gezin terecht met 2 jongens. Ik had het er geweldig naar mijn zin en heb er ruim 2,5 jaar gewerkt. Toen werden de kinderen toch echt te oud. Daardoor kon ik helaas te weinig uren maken en ging op zoek naar een ander gezin.

Maar bij dit gezin ben ik er wel achter gekomen dat ik het werk echt geweldig vond! Je hebt zoveel tijd voor de kinderen en je leert ze echt persoonlijk kennen. Dit veel meer dan in een kinderdagverblijf. Ook is het met een klein aantal kinderen zoveel makkelijker om uitstapjes te plannen. Ik vond het zo ontzettend leuk, dat ik besloot dat ik weer als Nanny aan de slag wilde en zo kwam ik in contact met Nannyinc.

"Soms is het lastig mijn lachen in te houden.."

Inmiddels werk ik bij 2 gezinnen, waarvan 1 gezin via Nannyinc. Ik heb hier 2 jongens van 7 en bijna 5 en een meisje van 2. Het zijn echt grote schatten, maar ook enorme draken. Ze bedenken van alles en het liefst voeren ze ook alles meteen uit. Het is soms lastig om dan niet om iets te moeten lachen wat eigenlijk niet kan, maar toch erg grappig is. En natuurlijk word er ook veel gelachen tijdens de opvang! Ook de uitstapjes kunnen niet ontbreken. Een

lekker middagje naar het bos of naar de speeltuin. Een museum of gewoon een middagje lekker knutselen en spelletjes spelen.

Soms neem ik ook thema dozen mee waar ik dan leuke spelletjes of activiteiten in stop. Momenteel is dit de buitenspeeltas, waar allerlei leuke spellen in zitten om in het park of bos te doen, maar het kan ook wel eens iets anders zijn zoals Sinterklaas of bijvoorbeeld dingen over de herfst.



Ik werk nu al voor het 4^e jaar als nanny en ik hoop dat ik dit nog een tijd mag blijven doen! We gaan wel zien wat er hierna op mijn pad komt, maar tot die tijd is dit echt een hele te gekke baan, waarin je veel liefde en blijdschap kunt geven, maar ook zeker terug krijgt!

Groetjes Annoeska