

De Nanny van deze maand is **Chananja!**

Wat ontzettend leuk om nanny van de maand te zijn!

Eerst zal ik mij even voorstellen.

Mijn naam is Chananja van Egmond, 23 jaar en woon in Katwijk.

Vanaf juni 2017 ga ik verhuizen naar Enschede, om daar een nieuw bedrijf op te starten.

Dan zal ik jammer genoeg, afscheid moeten nemen van het superleuke gezin waar ik werk. Voorlopig kan ik nog heerlijk genieten.

Ik werk, sinds oktober 2015, 3 dagen in Leiden bij een gezin van 3 hele stoere jongens en 2 hele lieve ouders.

"We eten samen, waardoor ik thuis niet meer hoef te koken....ideaal!"

Tijmen is 5 jaar, Sam is 3 jaar en Daniël is 1 jaar.

Alledrie zijn zij totaál niet ondeugend en houden van spelletjes, knutselen en buiten spelen. Ook houden zij van bakken en lekker smullen. (Pluspuntje voor mij). Elke dag doen wij leuke activiteiten. In de ochtend spelen wij vaak thuis of doen een boodschapje en in de middag gaan we naar buiten, nadat we Tijmen hebben opgehaald van school. Aan het einde van de middag ga ik koken en mogen de jongens wat voor zichzelf doen. We eten daarna samen, waardoor ik thuis niet meer hoef te koken, ideaal! Rond 18:00 uur komt mama als eerste thuis en vertellen we hoe de dag verlopen is. De dagen vliegen voorbij en dat is soms wel jammer.

Werken als Nanny is geweldig. De omgang en liefde die je van de kinderen krijgt is onbetaalbaar. De waardering van de ouders is fijn om te krijgen. Het wordt omschreven als werk, maar 9 van de 10 uur op een dag 'werken', zie ik meer als een hobby.

Ik hoop in de toekomst nog veel meer te gaan doen met kinderen. Nu nog genieten van deze kanjers!

The Daily Telegraph

JANUARI 2017

telegraph.co.uk

ISSN 0950-2688

No. 45,717 01.20



Leiden, geschreven door Roosje
(moeder van Tijmen, Sam en Daniël)
Omdat wij in 2015 onze derde zoon

Zodra zij binnenkomt, neemt ze het
ochtendritueel over. De jongens zitten dan
al lekker aan het ontbijt en zij zorgt ervoor
dat de mannen daarna snel klaar staan om

En bovenop al deze voordelen, staat
ook nog eens het eten klaar als we
thuiskomen. De mannen hebben dan
al een haal gemaakt in de kookkast



Leiden, geschreven door
Roosje
(moeder van Tijmen, Sam en
Daniël)

Omdat wij in 2015 onze
derde zoon
verwachtten en de oudste
vlak daarna voor het eerst
naar school zou gaan,
hebben wij het
kinderdagverblijf opgezegd
en gekozen voor een Nanny.
Heerlijk dat de kinderen
lekker thuis kunnen blijven,
dus niet weggebracht en
opgehaald hoeven worden.
Dat geeft rust aan het begin
en eind van de dag. En de
komst van Chananja heeft
alleen maar bevestigd waar
we op hoopten. Ze is lief
voor de kinderen,
onderneemt leuke dingen,
maakt grapjes, stoeit met
ze, is consequent
en hanteert dezelfde
normen en waarden als wij.

Zodra zij binnenkomt,
neemt ze het ochtendritueel
over. De jongens zitten dan
al lekker aan het ontbijt en
zij zorgt ervoor dat de
jongens daarna snel klaar
staan om naar school te
gaan (de jongste 2 gaan mee
om Tijmen naar school te
brengen). Wij kunnen
onbezorgd naar werk
vertrekken. Gedurende de
dag onderneemt ze leuke
dingen met de mannen en
houdt ze ons op de hoogte
door af en toe leuke foto's
te sturen. Het is ook nooit
een probleem als Tijmen na
school een vriendje
meeneemt, of als hij zelf
ergens gaat spelen en om 17
uur opgehaald moet
worden. Ze regelt het
allemaal. En bovenop al
deze voordelen, staat ook
nog eens het eten klaar als
we thuiskomen.

De mannen hebben dan
al een begin gemaakt en
wij kunnen aanschuiven.
Dat maakt het wel echt
tot een luxe. Daarmee
missen we het minst
leuke (lees: moe en
hongerig) uurtje van de
dag en is er nog echt
even ruimte voor
qualitytime.

