

Nanny van de maand

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een kijkje te geven in de wereld van een Nanny.

De Nanny van deze maand is **Annet!**

Als klein kind zei ik altijd al dat ik kleuterjuf wilde worden. Nu is mijn droom toch een beetje werkelijkheid geworden.



Mijn naam is Annet en ik ben onlangs 24 jaar geworden. Ik heb een paar jaar gewerkt in de kinderopvang en ga daar binnenkort ook weer in starten. Ik zocht toentertijd een leuke baan naast de kinderopvang. Ik kwam toen terecht bij een onwijs leuk gezin met twee hele lieve meisjes. In het begin was het natuurlijk uitproberen en grenzen verkennen. In de loop van de maanden kregen de meiden en ik een hechte band met elkaar. Ik werk er nu ongeveer een half jaar.

In het afgelopen jaar hebben de meiden en ik heel veel ondernomen. Fietstochtjes maken naar het strand, bos, meertjes en speeltuinen. Op bezoek in de vlindertuin. Gelukkig houden de meiden erg van knutselen, wat ik toevallig ook erg leuk vind om te doen. Van visjes in een aquarium tot een knikkerbaan maken. 'schminkelen' vinden ze ook erg leuk om te doen.

Niet alleen met de kinderen heb ik een hechte band opgebouwd, ook met de ouders kan ik het erg goed vinden. Zij geven mij ook de ruimte en vrijheid om leuke dingen te ondernemen met de kids.



Dit schreef het gezin over Annet:

Het is herfstvakantie. Er is een speurtocht in het park in de buurt. Maar de herfst gooit roet in het eten. Regen, storm, geen speurtocht... Teleurgestelde kinderen? Niet met Annet als nanny. Die knutselt samen met de kinderen spinnen, egels, puzzels en opdrachten. Met deze attributen maken ze gewoon een speurtocht in huis! Van de voordeur naar de badkamer, de slaapkamers en de woonkamer. Een groot succes! Niet alleen die dag maar het hele weekend daarna.

Groetjes Annet

