

Nanny van de maand

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een kijkje te geven in de wereld van een Nanny.

De Nanny van deze maand is **Antoinet!**

Hoi Allemaal,

Mijn naam is Antoinet Korsuize, ik ben 22 jaar.

Ik werk als Nanny in een gezin met 3 kindjes van 4, 3 en 1 jaar.

Het is een superleuk gezellig en spontaan gezin.

Het leukste aan het werk vind ik , dat je in het gezin opgenomen wordt , je bent echt een onderdeel van het gezin. Je krijgt veel liefde van de vrolijke kindjes en dat scheidt vertrouwen.

Ook krijgt je een hechtere band met kindjes en de ouders. Het is veel hechter dan op een kinderdagverblijf, waar ik eerst gewerkt heb. Ik vind Nanny zijn heel dankbaar werk!

“Ik werd gekozen als de nieuwe Nanny! Yes!”

Een jaar geleden begon mijn baan als Nanny... op gesprek met Nienke aan mijn zijde, tegenover de nog onbekende ouders. Ik mocht door voor de 2e ronde en werd uitgekozen als de nieuwe Nanny! Yes! ik had super veel zin om te beginnen en het was een fantastische uitdaging.

De dag begint met ontbijten, de kindjes aankleden en met de jongste 2 het oudste kindje naar school brengen. Meestal op de bakfiets, zo kan ik gelijk wat boodschappen doen.

Daarna drinken we wat en gaat de jongste even slapen. Ik heb dan mijn handen even vrij voor de middelste en ga dan bijvoorbeeld met hem knutselen, hij vindt dat superleuk om te doen.

We maken bijvoorbeeld een paard of skiër van wc rollen, verven een gips beeldje, maken een paddenstoel en hebben onlangs een cadeau gemaakt voor mamma (een fotolijstje versiert). Ook bakken we graag iets lekkers samen.

“Als de jongste twee slapen, kook ik het avondeten”

Dan wordt het tijd om de kleine meid uit bed te halen. Tussendoor dek

ik alvast de tafel, waarna we als een speer naar school moeten om de oudste op te halen.

We eten gezellig samen en als er tijd over is, knutselen wij nog even samen, ook de oudste vindt dat superleuk.

De klok tikt door, hoogste tijd om weer naar school te gaan. Thuis gekomen gaan de jongste twee even slapen en kook ik het avondeten. Ook zuig ik de kruimels weg in de huiskamer.

Wanneer het tijd is om de kinderen uit bed te halen en naar school te gaan om de oudste weer op te halen, doe ik dit vaak lopend en mogen de oudsten op hun loopfietsjes. Het is meteen even een lekker blokje om en voor de jongens even lekker bewegen.

Dan gaan we thuis wat drinken en als het mooi weer is gaan we naar het speelpleintje of ik zet een zwembadje op en doen we spelletjes thuis, maken muziek of gaan even naar een tuincentrum of kinderboerderij.

De kinderen staan hier echt op nummer 1.

De gezellige werkdagen vliegen om en het is zo weer tijd om naar huis te gaan.

Ik heb alle vertrouwen van de ouders gekregen om er samen met de kinderen een mooie dag van te maken. Onze belevenissen schrijf ik allemaal voor ze op in een schriftje zodat ze 's avonds mee kunnen genieten van de dag.

Voor kerst kreeg ik leuke potjes met foto's van de kinderen erop met een kerstster erin, lekkere chocolaatjes en vooral een hele lieve kaart! Ik vind jullie een fantastisch gezin!! En hoop nog op een lange super fijne samenwerking! Bedankt voor alle leuke dingen tot nu toe kanjers!



Dit schrijft het gezin over Antoinet:

Voordat Antoinet bij ons in huis kwam, gingen de kinderen altijd met plezier naar een kinderdagverblijf, maar omdat de oudste vier werd en hij gebruik zou moeten maken van voor-, tussen- en naschoolse opvang zijn wij op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Zo kwamen we bij Nannyinc. Na een prettig introductie gesprek, besloten wij een nanny te zoeken met behulp van Nannyinc. Best spannend, want

het betekent dat er een dan nog vreemde bij ons in huis zou komen. Maar de spanning was zo verdwenen, toen wij Antoinet troffen. Tijdens de kennismaking met de kinderen, klikte het direct! En het is alleen maar leuker geworden!

Antoinet is een hele lieve, zorgzame, eerlijke, creatieve en actieve meid! De kinderen zijn dol op haar! Op maandagochtend vliegen ze naar de deur om te kijken welk knutselwerk Antoinet heeft meegenomen. Antoinet denkt hier niet alleen aan de thuisblijver, maar ook aan de schoolganger!

In de communicatie is Antoinet open en eerlijk. Naast het verslagje wat zij iedere dag schrijft, vertelt Antoinet ook met plezier over de belevenissen van de dag en de kinderen vertellen enthousiast mee. Dit zorgt iedere keer voor een hele fijne thuiskomst!