

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een kijkje te geven in de wereld van een Nanny.

## De Nanny van deze maand is **Wendy!**

Mijn naam is Wendy, ben 31 jaar oud en moeder van een eigenwijs meisje van 4 jaar.

Ik heb sinds 2004 mijn diploma SPW, en ben sinds die tijd aan het werk in de kinderopvang. Diverse vormen van opvang zijn mij al voorbij gekomen, in elke leeftijdscategorie heb ik wel gewerkt. Buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, gastouder.

In november 2015 ben ik bij NannyInc. gaan werken.

Ik heb daar een geweldig gezin gevonden in mijn oude dorpje notabene!

Een heerlijk gezin met drie lieve kindjes, jongen van 5, jongen van 4 en meisje van 11 maanden.



Ik werk 3 dagen per week bij dit gezin en maak dan ook echt deel uit van hun leven is mijn gevoel. Je bent toch bij het gezin thuis, en dat maakt het veel persoonlijker dan wanneer je op een KDV werkt. Je bent meer betrokken in de privé situatie en leert de mensen op een ander vlak kennen.

*Het is heerlijk om in de vertrouwde omgeving van de kinderen te "werken".....*

....want echt werken kun je het niet noemen. Er zijn natuurlijk wel je verantwoordelijkheden en verplichtingen, maar op een heel ander vlak dan wanneer je op een kinderdagverblijf werkt. Daar heb je collega's en pauzes, gezamenlijke vergaderingen en de verplichte papierwerken. Uiteraard kan je niet de hele dag niks doen bij een gezin, maar je hebt wel meer vrijheden op een dag.

Zo vind ik het heerlijk om op een regenachtige dag lekker met de jongens een legohuis te bouwen terwijl de kleine meid lekker in haar box naast ons met haar blokken speelt.

En als de jongens naar school zijn kan ik op een saaie dag lekker met die kleine meid op de grond spelen en haar leren hoe ze kan gaan lopen. Hoe dingen heten; poes, neus, mama, papa. Haar helpen met haar eerste stappen en helpen hoe je moet eten en dat soort dingen.

Op een zonnige dag kunnen we erop uit naar de dierentuin! Plezier maken met 3 kids terwijl je aan het werk bent, dat voelt toch een stuk meer ongedwongen.

*"Je maakt deel uit van hun leven"*

Uiteraard ben ik er ook voor de minder leuke zaken, die was moet ook gevouwen en er zal ook een keer gestofzuigd moeten worden nadat we hebben zitten knoeien met eten.

Een boodschap doen en eten koken is op een dag bij mij de normaalste zaak van de wereld.

Maar hé! Dat moet ik thuis ook voor mijn eigen kindje. Daarom maakt dit werk het voor mij zo leuk, je bent thuis bij je werkgezin. Je maakt deel uit van hun leven.

Ik vind het prachtig als ik s 'morgens binnenkom en een drietal blije koppies zie en 2 jongens om m'n benen heen heb omdat ze zo blij zijn dat ik er weer ben. Het ophalen van school en dan 2 vermoeide koppies mee naar huis nemen, met of zonder speeldade.

En als ik wegga hangen ze weer aan m'n benen omdat ze me *"missen als ik er niet ben"* haha. Heerlijk!

Up 's en down 's, goede en slechte dagen, je krijgt ze allemaal mee in het leven van je bonusgezin.

En ze gaan in je hart zitten, of je het nu wilt of niet.

*Ik hou van m'n werk als Nanny!*

WENDY