

Nanny van de maand

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een kijkje te geven in de wereld van een Nanny.

De Nanny van deze maand is Astrid!

Euh... ikke? Wat een streling voor de mens! Ik vind het sowieso geweldig dat ik bij het Nanny-Inc. team zit. Wat een creativiteit en enthousiasme op de Nanny-app. Sabine maakte zelfs "de Wandelende Nanny's" app aan voor de wandelliefhebbers onder ons zodat we samen wat tochten kunnen ondernemen.

Maar nu...

..ik werd een Nanny, hoe leuk is dat!! Na 14 jaar om het weekend 8 autistische kinderen te logeren gehad te hebben werden ze 18 jaar en stopte het. Wat nu?

Dan maar solliciteren op internet, kijken wat er te bieden is.

Per toeval kwam ik bij een gezin in Helmond uit die een Nanny zochten voor hun 3 kleine kinderen (3 jaar, bijna 2 jaar en 3 maanden). De vacature sprak mij aan en dus heb ik via NannyInc. gesolliciteerd.

Via skype (ivm de grote afstand) heb ik mijn gesprek gehad, super, hoe bijzonder vond ik dat. En ja wel, ik werd aangenomen!

Ik kachelde 2 x in de week naar mijn gezin, 1 uur heen en 1 uur terug. Helaas begon ik de afstand me op den duur op te breken en heb ik moeten besluiten om te stoppen.

Om die reden ben ik weer achter de pc geklommen en warempel heb ik meteen een gezin dichterbij huis gevonden.

Ik ben zelfter kennismaking bij het gezin langs gegaan. Wat een warm welkom kreeg ik bij dit gezin. Op het moment dat wij elkaar voor het eerst ontmoetten was er meteen een klik. Het gezin had nog geen bemiddelingsbureau, waardoor ik ze NannyInc. heb aanbevolen.

Over dit gezin zal ik hier vertellen;

Heel anders dan de jonge kinderen van mijn voormalige gezin, zijn de kinderen van dit gezin 8 jaar en 11 jaar oud. Dit geeft meer vrijheid om erop uit te trekken.

"Wat is er nu mooier dan aan kinderen te mogen leren wat de natuur ons biedt; heerlijk!" En echt waar, ik mag elke week met de kinderen naar het zwembad om 3 uur te zwemmen (mijn 1e baan is badjuf) dus dit vind ik heerlijk! De andere dag mag ik de kinderen mee naar de kelder nemen om daar op 4 toestellen een uur te sporten, en de 3e dag maken we een wandelingetje en doen we ontzettend veel spelletjes.

Wat heb ik een top baan!!



Groetjes Astrid