

Nanny van de maand

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een kijkje te geven in de wereld van een Nanny.

De Nanny van deze maand is **Tessa!**

Hallo!

Wat leuk dat ik Nanny van de maand mag zijn!

Ik vertel graag over hoe ik Nanny ben geworden, wat er zo leuk aan is om

Nanny te zijn en hoe ik het heb getroffen om in een heel fijn gezin te mogen werken.

Mijn naam is Tessa van Beek en ik ben 41 jaar. Ik woon samen met mijn man en zoon Joep van 11 jaar in Vijfhuizen. In mijn vrije tijd tennis ik graag. En met mooi weer gaan we vaak fietsen of wandelen.

Toen ik op mijn 20e klaar was met mijn opleiding verzorgende C wilde ik niet in de zorg gaan werken. Ik wilde meer uitdaging en koos voor een baan bij Defensie.

Daar heb ik 3 hele mooie leerzame jaren bij gewerkt.

Daarna heb ik bij een waardentransportbedrijf en een slagerij gewerkt. Tot begin dit jaar.

Ik wilde meer voldoening uit mijn werk halen.

7 jaar geleden ben ik met drie anderen ook een stichting begonnen. Ik organiseerde activiteiten voor kinderen van 0 tot 14 jaar.

Zoals ouder-kind ochtenden, peuter/kleuter disco's, filmmiddagen en avonden, theatervoorstellingen, sieraden maken, zeepjes maken, stoere houtbewerkings workshops enz.

Na 7 jaar zijn we in het begin van dit jaar gestopt met de activiteiten. Ik miste het best wel. En wist daarom ook meteen dat ik heel graag iets met kinderen wilde doen.

Heel bewust als Nanny..

Niet op een peuterschool of kinderdagverblijf maar heel bewust als Nanny.

Ik vind dat je als Nanny een hele waardevolle en intense relatie kan opbouwen met de kinderen en ouders.

Zelf heb ik vroeger van mijn 6e tot mijn 14e ook twee Nanny's gehad. En ik heb dat als heel fijn ervaren.

Als Nanny vind ik het belangrijk om rust en regelmaat te brengen in het gezin.

En om de ouders het goede gevoel te geven dat hun kinderen veilig en het prima naar hun zin hebben samen met mij in hun eigen vertrouwde huis.

Na de 1e kennismaking bij het gezin waar ik nu werk zat ik in de auto terug naar huis met een glimlach op mijn gezicht. Als ik hier toch zou mogen werken..... wat een fijne lieve ouders.

En toen had ik de kinderen nog niet eens ontmoet!

De klik was wederzijds!

Gelukkig hoefde ik niet lang in spanning te wachten. De klik was wederzijds!

Dus snel een afspraak gemaakt voor de 2e kennismaking met de kinderen erbij.

2 hele lieve jongens van bijna 2 en 4 jaar oud. Ik was meteen verkocht.

Nu 5 maanden later ben ik nog steeds zo blij dat ik toen de keuze hebt gemaakt om Nanny te worden.

Zoals mijn man zegt: "jij gaat niet naar je werk maar je gaat je hobby uitoefenen!"

Naast de zorg voor "mijn Boefjes", het ontbijten, naar school brengen/halen en eten koken mag ik ook spelletjes spelen, knutselen, naar de speeltuin/kinderboerderij en zwemmen met ze.

Hier haal ik mijn voldoening uit en daar was het allemaal om begonnen!

