

# Nanny van de maand

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een kijkje te geven in de wereld van een Nanny.

## De Nanny van deze maand is **MANON!**

Hoi allemaal!

Sinds januari 2016 ben ik fulltime nanny. Ik vind het ontzettend leuk werk en ben erg blij dat ik de overstap heb gemaakt. Hiervoor heb ik verschillende banen gehad: pedagogisch medewerker op een kinderopvang, expediteur, filiaalmanager bij een kledingwinkel en daarvoor allerlei bijbaantjes. Heel gevarieerd dus! Nadat ik mijn pedagogiek diploma had gehaald, wist ik dat ik nanny wilde worden. Het leukste aan het werk vind ik de band die je krijgt met de kids. Dit gaat sneller dan je denkt. Het contact is heel anders dan op een kinderdagverblijf en gaat ook veel dieper dan dat. Je bent echt onderdeel van een gezin. In het begin is dat even vreemd, voor beide partijen. Dit hebben wij ook uitgesproken naar elkaar en op die manier is er duidelijkheid en eerlijkheid naar elkaar toe.

*"Geen enkele dag is hetzelfde en de dagen vliegen voorbij (ondanks de 48 uur die ik per week werk)".*

Ik probeer de kinderen structuur te bieden door op vaste tijden activiteiten te doen, zoals op een echte kinderopvang. Dit is fijn voor de kinderen, maar ook voor mij. Natuurlijk is er ook wel eens tijd voor een ongeregelde dag en mogen de kinderen (tot op zekere hoogte) bepalen wat er die dag gebeurt. Dit doe ik bijvoorbeeld een dag in de vakantie, als we geen andere verplichtingen hebben.

Zodra het weer het toe laat, probeer ik naar buiten te gaan. Zo kunnen de kinderen lekker uitrazen en zijn we gezond bezig. Ook zijn ze helemaal gek op kleuren. Als ik vraag wat ze willen doen, is dit 9 van de 10 keer het antwoord. En stiekem vind ik het zelf ook wel erg leuk... Het werken in twee gezinnen is erg verschillend. In het ene gezin zijn er drie kinderen (een jongen van 4 jaar, een meisje van bijna 3 en nog

een meisje van 10 maanden). De oudste twee kunnen heel goed zelfstandig spelen en ook leuk met elkaar. Ik heb veel tijd met de jongste die op het moment heel erg veel van de wereld aan het ontdekken is. In het andere gezin een meisje van 3,5 jaar en een meisje van 6 maanden. Het oudste meisje vind het super leuk om echt samen met mij te spelen. Dit doen we dan ook heel vaak. Ze heeft wel wat moeite met dat ik ook aandacht moet geven aan haar zusje. Gelukkig gaat dit steeds beter.

Ondanks dat ik veel uur werk per week, ben ik elke keer weer blij om naar mijn werk te gaan. De kids maken mij elke dag weer blij als ik een heerlijke knuffel krijg bij binnenkomst!**Hieronder een foto van mij met de kinderen toen ik mij voor het eerste een echte super-nanny voelde :)**

