

De Nanny van deze maand is **Samantha!**

Wat leuk dat ik nanny van de maand mag zijn!

Ik ben Samantha van Haren, ik ben 24 jaar, ik woon in Beneden-Leeuwen en ik werk sinds september 2016 voor NannyInc.

Voorheen heb ik bij verschillende kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen gewerkt, maar helaas liep het werkaanbod terug.

Ik vond het wel spannend om de overstap naar nanny te maken. Bij onbekende mensen in huis, werken zonder collega's en afwachten of er een klik is met de ouders. Toch was ik meteen enthousiast toen ik de vacature zag van een gezin dat een drieling verwachtte en wist ik vanaf het begin af aan dat dit was wat ik absoluut wilde!!

"..gelukkig mocht ik terugkomen om elkaar beter te leren kennen.."

Ik wist zelf al dat ik deze baan graag wilde, maar nu moest ik ook NannyInc en de ouders zien te overtuigen. Ik ging op gesprek bij Nienke, schreef een motivatiebrief en maakte kennis met de aanstaande ouders Stefan en Maaïke. Maaïke was toen nog in verwachting van drie kleine wondertjes.

We hadden maar een half uur de tijd om elkaar de belangrijkste vragen te stellen, maar gelukkig mocht ik later nog een keer terugkomen om elkaar beter te leren kennen en al snel kreeg ik te horen dat ik als nanny bij hen aan de slag mocht.

YES! Wat een unieke kans! Nu was het afwachten totdat de kindjes geboren zouden worden. We hebben er nog even op moeten wachten, maar gelukkig kwam dan eindelijk het bericht dat Maaïke en Stefan de trotste ouders van drie gezonde kindjes waren geworden; Veerle, Arne en Lukas waren geboren!

Vanaf toen kon ik niet meer wachten om in september te beginnen als nanny. De eerste weken zorgde ik samen met Maaïke voor de kindjes en vanaf half november is Maaïke weer gaan werken en zorg ik overdag alleen voor de kinderen. De dagen dat ik werk vliegen voorbij en ik geniet dan ook volop van ieder moment.

Het is mooi om de kindjes zo te zien groeien, ze zo goed te leren kennen en het is bijzonder om voor drie kindjes in dezelfde leeftijd te mogen zorgen!

We spelen dan ook veel 'samen', maar natuurlijk is er ook voor ieder kindje apart volop aandacht. Mijn werkdag start tussen zeven en acht uur en als ik vroeg begin haal ik de kindjes uit bed en als ik later begin zijn de kindjes al beneden. We starten de dag rustig op, maar vanaf het moment dat de kindjes hun ogen open hebben is het meteen gezellig en wordt er volop geknuffeld met elkaar, gelachen, gespeeld, geoefend, gezongen, voorgelezen etc.

Als de kindjes op bed liggen doe ik wat kleine huishoudelijke werkzaamheden, zorg ik voor het avondeten voor de kindjes en schrijf ik een verhaaltje over de dag in het schriftje. Ook mag ik de kindjes regelmatig in bad doen wat ook altijd weer een feest is! Daarnaast proberen we iedere dag even naar buiten te gaan. Twee kindjes gaan in de wandelwagen en om de beurt mag er één kindje bij mij in de draagzak. Soms doen we een boodschapje of we lopen naar het park, de kinderboerderij of gewoon een blokje om. Onderweg hebben we altijd genoeg bekijks. We vinden het heerlijk om even een frisse neus te halen buiten.

Rond kwart voor vijf zijn we weer terug. De dag zit er alweer bijna op, maar eerst zorg ik ervoor dat alles weer aan kant is en maak het eten warm. Meestal komt Maaïke of Stefan al thuis en samen geven we de kindjes te eten en wordt de dag weer rustig afgesloten. Mijn dag zit er weer op, maar niet voordat ik de kindjes een dikke knuffel heb gegeven. Ik kijk dan alweer uit naar de volgende dag!

Ik heb het enorm getroffen met dit super gezin! Op de eerste plaats mag ik zorgen voor drie heeeeee lieve kindjes, maar heb ik het ook enorm getroffen met hun lieve mama en papa! Ik hoop dat er nog hele fijne jaren volgen!

DIT SCHRIJFT HET GEZIN OVER SAMANTHA:

"En daar stond ze dan: onze nanny: 24 jaar... Zou ze niet te jong zijn? Hoe zou dat zijn; iemand 3 dagen per week in je huis? Met je kindjes...?"

Het was geen rationele beslissing, maar puur gevoel: en dat zat goed, ook na het tweede gesprek. Na de kennismaking volgde het wachten: de zwangerschap, de bevalling en toen de eerste weken met drie hele lieve en hele kleine kindjes thuis.

Begin augustus kwam Samantha op kraambezoek en in september was ze daar; 'ons wandelmeisje', want zo heet ze al bij ons in het stadje, omdat ze elke dag met de kindjes gaat wandelen.

Je weet dat het goed zit als je kindjes blij zijn... en dat zijn ze, elke dag weer als Samantha binnenkomt. Samantha is een rots in de branding, gezelligheid in huis. Maar vooral de manier waarop ze de kindjes verzorgd, liefde en aandacht geeft is voor ons van enorme waarde. Toen een van de kindjes benauwd was, zat Samantha binnen het uur bij de huisarts. Het bleek gelukkig mee te vallen, maar onze huisarts was onder de indruk van onze nanny: "Nou... dat is een goede", zei ze een aantal dagen later tegen ons...

...en daar zijn wij het helemaal mee eens..."