

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een inkijkje te geven in de wereld van een Nanny.

## De Nanny van deze maand is **INGRID!**

Hallo allemaal, mijn naam is Ingrid en ik ben 36 jaar oud. Ik werk nu ongeveer een jaar als Nanny en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb ruim 15 jaar in de kinderopvang gewerkt, maar toen de crisis begon ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Gelukkig kan ik nog steeds mijn passie uitvoeren en heb met hulp van Nannyinc een leuk gezin gevonden.

Ik werk 2 dagen in het gezin. Het gezin bestaat uit 2 huizen, een huis van moeder en een huis van vader. Bij allebei ben ik een dag in de week. Dit is heel prettig want zo blijf ik bij beide huizen betrokken. Het gezin bestaat uit 3 kinderen. Linn van 2 jaar, Isa van 5 jaar en Tigo van 7 jaar. Het is een druk gezin, dus nooit saai.

Het grootste gedeelte van de dag ben ik met Linn, de andere 2 kinderen zijn dan op school. Linn is een kleine deugniet en weet goed wat ze wil. We vermaken ons altijd prima. In de ochtend spelen we en doen we vaak een boodschap. We wandelen ook veel en een lekker broodje halen is daarbij favoriet. 'S middags gaat Linn lekker slapen. Dan ruim ik een beetje op en zet het eten klaar.

Om 14.45 uur gaan we Tigo en Isa ophalen op school.

Het is altijd weer een verrassing of ze bij andere kinderen willen spelen of dat er andere kinderen bij ons komen spelen. Ik vind alles prima en we bekijken dan even wat we gaan doen. Tigo speelt graag en Isa en Linn vinden knutselen en kleien erg leuk.

Soms maken we ook uitstapjes. Met mooi weer lekker naar het strand en met slecht weer naar Indoorspeeltuin Kidszoo. Lekker rennen en uitrazen. Soms zijn ze een beetje moe en dan blijven we lekker rustig thuis.

Ik vind het belangrijk om ze een veilige, vertrouwde en stabiele omgeving te bieden. Er kan en mag een hoop bij me, maar er zijn natuurlijk wel regels. Het grote voordeel van Nanny zijn vind ik de persoonlijke aandacht.

In de kinderopvang moest ik mijn aandacht verdelen over 12 kinderen en dat zijn er nu 3.

De ouders van de kinderen zijn ook top. Ik kan alles met ze bespreken, alles kan en alles mag.

We zijn open naar elkaar en ik help ze waar nodig. Zo zijn er ook al een paar slaapfeestjes geweest van de meisjes bij mij thuis. Samen met mijn eigen 2 meiden is dat een dolle boel. Ik ben blij dat Linn pas 2 jaar is en hoop nog lange tijd in dit gezin te kunnen blijven...

Groetjes, Ingrid

