

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een kijkje te geven in de wereld van een Nanny.

De Nanny van deze maand is **JAYCEE!**

2,5 jaar geleden begon het allemaal...

Ik zat aan een tafel samen met Margot naast me, en een nog onbekende vader en moeder voor me. Ik vertelde wat over mezelf; "Hallo mijn naam is Jaycee, ik heb nog nooit bij een gezin thuis gewerkt, wel op kinderdagverblijven en ik zou graag bij jullie komen werken".

2 weken na dit gesprek kreeg ik het bericht dat ik de nieuwe Nanny was geworden **HOERA!!!**

Nu.. 2,5 jaar later schrijf ik dit bericht.

Wat begon als een nieuwe, spannende uitdaging eindigt als een fantastische, leerzame en leuke ervaring. Ik heb alle vertrouwen van de nu bekende ouders gekregen, en ik mocht van alles doen met de kinderen. We gingen vaak elke ochtend naar het bos, naar een speeltuin, of naar de kinderboerderijen. In de middag gingen we vaak binnen spelen, knutselen met verschillende thema's, en elke avond sloot ik de dag af met het voorlezen van een verhaal.

Ik heb met veel plezier werkervaring als Nanny mogen opdoen, en wat was het leuk!
De kinderen worden nu 4 jaar, en is het tijd voor mij om een Nanny te worden in een ander gezin.

Alle kids zwaaien me uit, met een splinternieuwe rugzak (mijn afscheidscadeau aan hen) op hun rug. Zij zijn klaar voor hun eigen schoolavontuur.

Over 10 jaar vragen ze zich af, weet jij nog die rare Nanny die we vroeger hadden? Die wou dat we naar buiten gingen als het regende, die wou dat we gekke tekeningen maakten, en waar we veel plezier mee hadden?

Deze Nanny woonde helemaal alleen in een klein flatje, had geen huisdieren, maar wel hobby's. Ze hield van kleuren in haar eigen kleurboek, lezen in haar eigen boek, voorlezen aan ons, spelen in de speeltuin, en gekke schminkgezichten maken. We vonden onze Nanny toch vooral erg lief!

Mijn dank gaat uit naar de ouders van dit gezin, voor het vertrouwen in mij en de kans die zij mij hebben gegeven.

Mijn dank gaat uit naar de kinderen van dit gezin, gewoon om wie ze zijn. Ze hebben me zoveel plezier gebracht tijdens m'n werk, ze hebben me geknuffeld, soms boos aangekeken, maar vooral zulke mooie verhalen verteld.

Als laatste gaat mijn dank uit naar NannyInc. Bedankt voor de kans die jullie mij hebben gegeven, bedankt voor de steun tijdens het spannende intakegesprek, en bedankt voor al jullie hulp.

Nanny zijn is echt een ervaring om nooit te vergeten!!!

Met lieve groet.
(Nanny) Jaycee ten Westenend.



Beste Jaycee, namens NannyInc. heel erg bedankt voor je inzet! Je bent een fijne Nanny om mee te werken. Hopelijk vinden wij snel een leuk nieuw gezin voor je!

