

Nanny van de maand

Iedere maand laten wij onze vraagouders een Nanny van de maand kiezen. Deze Nanny wordt dan in het zonnetje gezet en mag een BLOG schrijven om u een kijkje te geven in de wereld van een Nanny.

De Nanny van deze maand is **Desireé!**

Mijn naam is Desireé de Gans en ik ben 27 jaar oud. Voordat ik nanny werd ben ik ruim 5 jaar werkzaam in de kinderopvang geweest.

"Ik miste die liefde, passie en het pure contact..."

In de kinderopvang was het altijd lachen gieren brullen. Maar ik miste wat. Ik miste die liefde, passie, pure contact met de kinderen, de een-op-een momenten en het inspelen op de behoefte van de kinderen. En dat is de reden waarom ik overgestapt ben van pedagogisch medewerkster naar nanny/gastouder!

Maart 2015 begon het allemaal. Overstappen van pedagogisch medewerker naar nanny vond ik allemaal erg spannend. Ik werd voorgesteld aan het gezin waar ik tot op heden nog steeds werkzaam ben. Het gezin heeft 4 kinderen. Twee jongens van 3 en 5 en twee meisjes van 15 maanden.

"Met mooi weer halen we een ijsje of gaan we picknicken"

Dagelijks is het gezellig druk in huis. De mannen nemen regelmatig een vriendje mee naar huis om samen te spelen. Ik onderneem veel activiteiten met de kinderen. Naast het lezen van een boek, knutselen, liedjes zingen zijn we dagelijks in een van de vele speeltuinen in de buurt te vinden. Zo nu en dan gaan we naar een kinderboerderij toe. Hoe leuk is het om kinderen spelenderwijs iets te leren! Afgelopen jaar hebben we veel ondernomen. Zo zijn we onder andere met de bus naar de brandweer dag in Den Haag geweest, de waterspeeltuin in Delftse Hout bezocht, een kijkje wezen nemen bij boerderij 'het Geertje' en lekker naar het strandje in Leidschendam geweest. Met mooi weer halen we een ijsje bij de ijssalon of gaan we picknicken in het park.

