

De Nanny van deze maand is **JOYCE!**

Ik ben Joyce en ben 28 jaar. Mijn hobby is schrijven. Ik schrijf voor websites zoals 'Amsterdam Oost nieuws' maar ook voor 'ondernemende ZZP'ers'. In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur. Ik ben graag onder de mensen en leer graag nieuwe mensen kennen op verschillende evenementen en ontmoetingen. Ik lees graag, en ben dol op muziek luisteren.

Sinds 2012 ben ik werkzaam via Nannyinc. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik in mijn toenmalige baan in de kinderopvang te weinig uren werkte. Ik heb daarmee voor mezelf gekozen. Ik woon al een aantal jaren op mezelf en het werk als Nanny is een erg leuke combinatie. Zelf heb ik nog geen kinderen en kan het er allemaal bij hebben. Ik heb ervaring opgedaan op een Kinderdagverblijf en BSO. Maar ben heel blij dat ik de overstap gemaakt heb naar het werk als Nanny. Want je staat veel meer in verbinding met het gezin.

Voorheen heb ik gewerkt in een gezin met 3 kinderen. Erg leuk! Het waren 3 jongens waardoor we lekker stoeiden tussendoor, maar ook veel ondernamen samen. Ook nam ik extra taken op me en at ik vaak met het gezin mee omdat het zo'n persoonlijke werkrelatie is die we op die manier konden versterken. Na 2,5 jaar kwam een eind aan de samenwerking omdat de uren minder werden.

"Een spontaan vaargezin..."

Toen ben ik in mijn huidige gezin komen werken. Het gezin heeft 4 kinderen. Een erg spontaan gezin! Hier werk ik om de 6 weken. Het is een echt vaargezin, waarbij de vader een aantal weken achter elkaar van huis is en de moeder het in die weken, met wat extra hulp, helemaal alleen runt. Dan kom ik uit op ongeveer 16u per week.

In de 6 weken dat ik niet als Nanny bij het gezin werk, werk ik via een uitzendbureau in de thuiszorg. Daarnaast ben ik sinds 2015 bij een hulplijn gaan werken. Deze lijn biedt hulp aan mensen met allerlei vragen. Dit kan gaan over onderwerpen als werk of liefde, persoonlijke ontwikkeling, maar ook de groei in bewustzijn. Het is dan ook erg fijn als je al aardig wat levenservaring hebt opgedaan. Dat maakt het werk erg interessant. Omdat iedereen in zijn ontwikkeling groeit, en juist als Nanny ben en blijf je daar extra mee bezig omdat je de spil bent in het gezin. Daarom is goed kunnen aanvoelen en invoelen als gevoelsmens een belangrijke factor als je aan huis werk.

Omdat het allemaal dingen zijn die ik leuk vind maar waar ik ook energie van krijg. Daarom ben ik ook erg blij dat ik nu heel erg mijn ding kan doen als allrounder. Ik werk nu met kinderen én (oudere) volwassen mensen.

"Waarom ik graag werk als Nanny en de mooie dingen van het vak vind?"

De waardering die je krijgt van de kinderen is heerlijk! Daarnaast creëer je voor de ouders een stukje rust. Ik vind het ontzettend leuk om met de kinderen te knutselen! Soms krijg ik knutsels terug van de kinderen. Hierdoor weet ik dat zij mij waarderen en liefde voelen. Het is een proces, waarin je moet zoeken naar het juiste evenwicht.

Zelf vind ik het mooist van dit proces, dat wanneer jij de juiste balans gevonden hebt binnen het gezin en je eigen leven, je dan het meest kan (mee)geven als Nanny!

